

## Luisteren en geloven

Vorige week sprak Jeanne over 'zijn als een kind' en over 'volwassen worden'. We lazen de volgende tekst:

### Matteus 18

<sup>1</sup>Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?' <sup>2</sup>Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer <sup>3</sup>en zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.' <sup>4</sup>Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. <sup>5</sup>En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op.

Een tekst vol verrassende tegenstellingen. En Jeanne heeft dit prachtig uitgewerkt. De grootste worden in Gods Koninkrijk heeft volgens Jezus alles te maken met nederigheid en worden als een kind. En dat kan je in verwarring brengen. Het is weer zo anders als wij gewend zijn. Jezus draait zo vaak de zaken helemaal om. Een kind vertrouwt zijn/haar ouders. Wat mijn moeder/vader zegt is goed voor mij. Er is geen twijfel. En als er spannends gebeurt.....dan ren ik naar mijn moeder. En een kind heeft van nature die lerende houding: *hoe werkt dit? waarom is dat?* Dat is nederigheid: weten dat je kunt leren van de je ouders. 'De grootste zijn in Gods koninkrijk' heeft alles te maken met God vertrouwen. 'De grootste zijn in Gods Koninkrijk' heeft alles te maken nederigheid, ik kan en ik wil van God leren. Wat nog van belang is:

Het vertrouwen van een kind heeft zich veel meer door ervaring ontwikkeld dan door intellectuele kennis. Wat bedoel ik hier mee?

Een kind heeft niet eerst een soort cursus gevolgd waarin uitgelegd wordt wie zijn vader is, wat voor opleiding hij heeft gehad, welke dingen hij bereikt heeft in zijn leven. Wat anderen vinden van hem. Een kind vertrouwt zijn ouders niet omdat het hun CV heeft bestudeerd.

Nee, een kind heeft vanaf dag 1 hun liefde ervaren, meegemaakt dat zij knuffels gaven, eten gaven, luiers verschoonden, moesten lachen om jou, enz. Het vertrouwen van een kind is gebaseerd op de liefde die het ervaart en de zorg die het ontvangt. Onze geloofsreis heeft, volgens Jezus, alles te maken met 'worden als een kind'. Een reis terug in de tijd zou je kunnen zeggen.

Jezus spreekt over opnieuw geboren worden:

### Johannes 3

<sup>3</sup>Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

Voor een deel is dat ook een reis waarin onze levenservaringen en wat we geleerd hebben over God ons kunnen hinderen. Het is ook een reis van 'opgedane kennis en ervaring' afleggen. Onze maatschappij is een prestatie maatschappij, waarin we moeten presteren en waarin waardering verdiend moet worden. Voor wat, hoort wat. We zijn ermee vertrouwd. Omdat dit de wereld is waarin wij 24/7 leven, omdat dit de standaard is, kijken we makkelijk om ons heen *door deze bril*. We projecteren de standaard van deze wereld makkelijk op God.

We denken makkelijk dat we voor God ook moeten presteren, dat we zijn liefde moeten verdienen door de juiste dingen te doen. Jezus adresseert dit probleem voortdurend, hij laat voortdurend onvoorwaardelijkheid zien.

Hij zoekt juist de mensen op die niet presteren, hij rehabiliteert hen, door ze lief te hebben. Hij biedt een nieuw begin aan. Er is een voortdurend gefluister over Jezus gedrag:

- Hij gaat om met tollenaars, Hij gaat om met Samaritanen, Hij spreekt met vrouwen, Hij gaat om met zieken (en ziekte werd vaak beschouwd als een uiterlijk teken zonde, een straf van God), Hij gaat om met zondaars...

### Marcus 2

*<sup>16</sup>Toen de farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' <sup>17</sup>Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'*

En dit zijn woorden met een dubbele lading, want Jezus is ook gekomen voor de schriftgeleerden, die wellicht dachten dat ze rechtvaardig waren... De boodschap van Jezus was zo anders. Zo bevrijdend ook. Wat heerlijk om te weten dat God van ons houdt. Zoveel zelfs dat Jezus komt 'om zondaars te roepen'. Om jou en mij te roepen. Hij houdt van ons en nodigt ons uit om te worden als een kind. Hij nodigt ons uit om van Hem te leren, om Hem te vertrouwen.

*...Worden als een kind.... afleren om door de bril van onze prestatie maatschappij te kijken.... vertrouwen dat we Gods geliefde kinderen zijn, onvoorwaardelijk....*

Na de Hemelvaart van Jezus, toen de leerlingen van Jezus, het goede nieuws over de aarde gingen verspreiden werd dit een belangrijk thema. Het is één van de belangrijkste worstelingen, ook nu nog. De apostelen kwamen voortdurend mensen tegen, die niet op Jezus vertrouwden, maar die toch weer op zichzelf gingen vertrouwen. En dan is het evangelie, het goede nieuws, van haar kracht beroofd. We gaan een passage bekijken uit de brief van Paulus aan de Galaten. Een passage waar de passie en ook wel een beetje de frustratie van af spat.

### Galaten 3

*1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?*

*2 Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?*

*Heb je je verstand verloren? Ben je gek geworden? De adrenaline stroomt rijkelijk door Paulus' aderen. Geen diplomatieke taal. Ben je gek geworden? Paulus begrijpt er niets van wat er is gebeurd in Galatie.*

Paulus is in Galatie geweest en heeft het evangelie verkondigd. En als gevolg van zijn verkondiging zijn de Galatiers gaan geloven in Jezus Christus, de zoon van God, en hebben ze de Heilige Geest ontvangen. En Paulus roept uit: *2... hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?* Wat is het antwoord denk je? Juist! Door te luisteren en te geloven!

Luisteren: informatie tot je nemen (Gods aanbod)

Geloven: met deze informatie eens zijn (ons JA)

En zoals je ziet zet Paulus twee denkwerelden tegenover elkaar:

De wereld waar zegen verbonden is aan het houden van de wet.

De wereld waar zegen verbonden is aan luisteren en geloven.

Paulus keurt hiermee de wet niet af, maar hij geeft aan dat de wet niet *de bron* van zegen is!!!! Jezus Christus, de gekruisigde, is onze bron van zegen!!!!

De Galaten hebben de Heilige Geest ontvangen. Paulus weet het zeker. Hij was erbij! En hij benoemt deze gebeurtenis, omdat deze gebeurtenis, levensveranderend is, bevrijdend, is.

*3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?*

Het tijdperk van de wet legt de nadruk op het houden van de wet als voorwaarde voor zegen. Het legt de nadruk op onze inspanningen, op ons vermogen om de wet te houden (onze prestaties). Het tijdperk na de komst van Jezus, het tijdperk van de Heilige Geest, legt de nadruk op wat God, uit genade, voor ons deed.

*3 Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?*

Met andere woorden: Ben je zo dwaas om weer op de wet te vertrouwen in plaats van op God? In vers 5 staat dat God '*goddelijke krachten*' aan de Galaten heeft gegeven. We mogen ervan uitgaan dat hiermee de gaven van de Geest bedoeld worden. Deze '*goddelijke krachten/ gaven*' zijn beschikbaar gekomen, niet door de wet te houden, maar door *te luisteren en God te vertrouwen*.

God geeft aan zijn kinderen, aan de gelovigen die luisteren en vertrouwen op Hem, de Heilige Geest, hij geeft *goddelijke krachten*, aan jou en mij.

Waarom? Omdat hij ons en door ons heen mensen wil zegenen!!

En onze eigen kracht is zeer beperkt; Gods kracht is oneindig!

Hij geeft precies wat nodig is voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente. Hij geeft dit als antwoord op ons luisteren en God vertrouwen.

Kom je weleens in een situatie waarin je goddelijke kracht nodig hebt?

Zou je willen dat je iemand kon bemoedigen met goddelijke wijsheid?

Zou je willen dat je iemand kon bemoedigen met een woord rechtstreeks van God? Zou je willen dat als jij bidt dat iemand geneest in zijn ziel? Zou je willen dat als jij bidt dat ziektes verdwijnen? Zou je willen dat je iemand de vrede van God kunt meedelen? Het is beschikbaar!!

Niet door de wet te houden, niet door enorm je best te doen. Maar door te luisteren en te vertrouwen! Door te luisteren naar God en te vertrouwen op Hem.

Ik zou je willen uitdagen om een leven te leven waar je ruimte biedt aan '*goddelijke krachten*'. In alle eenvoud, luister naar Hem en vertrouw hem, strek je uit naar zijn bovennatuurlijke kracht, zijn bovennatuurlijk ingrijpen.

Luisteren en vertrouwen.

Met enige regelmaat spreek ik mensen die hun zorgen en problemen met mij delen. En terwijl ze spreken, probeer ik naar God te luisteren. *Heer, wat wilt u doen, wat wilt u zeggen tot deze persoon?* En als mensen in een moeilijke situatie zijn, dan willen ze (bijna) altijd dat ik bid dat die situatie verdwijnt.

Maar ik heb gemerkt dat God vaak iets beters en diepers wil doen dan waar mensen om vragen. Hij is uit op *herstel van ons als totale persoon*, meer dan op het opheffen van een tijdelijk ongemak. Hij wil mensen een ervaring geven van Zijn nabijheid. Als wij, in onze moeilijkheden, als we op ons slechtst zijn, Gods liefde ervaren, dan helpt dat ons om door *de bril van liefde* naar God en naar de wereld te kijken. Als we Zijn onvoorwaardelijke liefde ervaren helpt ons dat om op Hem te vertrouwen.....als een kind!!

*Mijn moeder overleed aan kanker toen ik 15 jaar was. Het verdriet was groot, dat kun je voorstellen. Als ik terugkijk op mijn leven was dat ook één van die periodes waarin ik Gods liefde sterk ervaren heb. Zijn troost. Hij gaf me de overtuiging dat het goed met haar was. Het is ook een periode geweest die mijn geloof gevormd heeft.*

God is natuurlijk niet degene die ziekte, pijn of teleurstelling creëert. Maar in die omstandigheden wil hij jou wel een ervaring geven van zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij wil dat we op Hem leren vertrouwen als een kind. Hij wil dat we nooit twifelen aan zijn goedheid, zijn onvoorwaardelijke liefde.

Het zijn dit soort ervaringen die ons geloof en ons beeld van God vormen. Weet je, over theologie kun je eindeloos discussiëren. Maar een persoonlijke ervaring pakt niemand je af.

Ik moedig iedereen aan om te studeren in de Bijbel. Maar ik moedig nog meer aan om, in de uitdagingen van het leven, naar God toe te gaan en Hem te vertrouwen, als een kind.

Luisteren en vertrouwen  
Luisteren en geloven.

Laten we onze ervaringen toevoegen aan de ervaringen van allen die ons zijn voorgegaan.

AMEN